

Bagsværds DDS på sommertur i Norge 2024

Dag 1 – Tirsdag 2. juli

Sommerlejren begyndte med mødetid i Helsingør kl. 11, hvor 20 spejdere i alderen 12-16 år og 5 voksne ledere spændte ventede på afgang. Stemningen var høj, og rygsækkene var pakket til en uforglemmelig uge i Norges smukke natur. Turen gik først til Helsingborg, og derfra fortsatte vi i 3 minibusser mod turens første stop: Nordre Follo ved Oslo, hvor vi blev taget godt i mod af 1.Ski (den lokale spejdergruppe). De havde i anledning af vores besøg fået lavet et spejdermærke med deres hytte på til os, hvilket selvfølgelig var en glædelig overraskelse.

Dag 2 – Onsdag 3. juli

Dagen begyndte med en fælles brunch, og vi brugt dagen ved Nordre Follo's lokale badesø. Om eftermiddagen blev der forberedt det sidste til vores kommende vandretur. Om aftenen holdt vi et stort fælles lejrer bål, hvor der blev sunget mange sange, og det blev en inspirerende dag for alle.

Dag 3 – Torsdag 4. juli

Efter en god nats søvn gik turen videre mod Jotunheimen. Busserne snoede sig gennem det storslåede norske landskab, og vi fik en smagsprøve på den vilde natur, der ventede os.

Dag 4-7 – Fredag d. 5. til mandag 8. juli

Nu begyndte et af turens absolutte højdepunkter: en fire-dages rundtur omkring Besseggen. Med rygsækkene på ryggen begav vi os ud i den imponerende natur. Vandringen bød på både udfordringer og spektakulære udsigter. Undervejs måtte vi omlægge vores rute af flere omgange, og vi slog lejr i fjeldene, lavede mad over stormkøkkener og nød samværet i den norske vildmark. Besseggen-ruten var særlig imponerende med sine stejle stigninger og fantastiske udsigtspunkter, hvor vi kunne se den dybblå sø Gjende på den ene side og den smaragdgrønne sø Bessvatnet på den anden.

Dag 8 – 10 - Tirsdag 9. juli til torsdag 11. juli.

Efter en veloverstået vandretur, bød de sidste par dage i Norge på lidt afslapning. Onsdag eftermiddag gik turen tilbage til Nordre Follo, hvor vi endnu engang nød godt af at blive indkvarteret hos vores nye venner i den lokal spejdergruppe og havde en hyggelig afslutningsaften.

Tidligt torsdag morgen satte vi kursen mod Helsingør. Trætte, men fyldt med fantastiske minder, sad vi i busserne og reflekterede over de oplevelser, vi havde haft. Ved ankomsten blev vi mødt af familier, der spændt ventede på at høre om vores eventyr.

Tak for en fantastisk tur!

Denne sommerlejr vil uden tvivl blive husket som en af de mest spektakulære og udfordrende. Vi har lært om naturen, om os selv og om styrken i fællesskab.

Vi fik tilskud til turen fra Internationalt Sekretariat i Gladsaxe Kommune.